

**ΟΜΙΛΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΘΕΜ. ΠΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  
«Συνάντηση στην Πόλη: Το Παρόν και το Μέλλον»  
Ιούλιος 2006**

Σεβασμιότατοι  
Κύριε Υπουργέ  
Κύριε Γενικέ Πρόξενε  
Κύριοι Σύεδροι  
Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι

Όλοι εμείς που είμαστε συγκεντρωμένοι σήμερα εδώ, είτε πρόκειται για εκπροσώπους των απανταχού της γης σωματείων των Κωνσταντινουπολιτών, είτε όχι, διακατεχόμεθα από αισθήματα ιδιαίτερης χαράς και συγκίνησης, που βρισκόμαστε στην Γενέτειρα μας Πόλη. Στην Γενέτειρα μας Κωνσταντινούπολη, όπου ζήσαμε περισσότερα ή και λιγότερα χρόνια της ζωής μας και από την οποία άλλοι μεν διωχθήκαμε και άλλοι εξαναγκαστήκαμε, από τις συνθήκες της εποχής να την εγκαταλείψουμε. Με την οποία όμως πόλη συνδεθήκαμε και αναπολούμε πάντοτε όπου και αν βρισκόμαστε τα χρόνια που έχουμε βιώσει εδώ. Με την ευκαιρία αυτή καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω και να υποβάλλω τα σέβη μας προς την Α. Θ. Παναγιότητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, υπό τη αιγίδα του οποίου τελεί το παρόν συνέδριο καθώς επίσης και τον Σύλλογο Αποφοίτων Ζωγραφείου Λυκείου για την πρωτοβουλία του για την εκδήλωση αυτή.

Πέραν όμως της συναισθηματικής πλευράς του θέματος, που συνδέεται με την εδώ παρουσία μας, μας διακατέχει το αίσθημα του βάρους της ευθύνης για το σκοπό που έχουμε κληθεί, ο οποίος σκοπός είναι, όπως και ο τίτλος του Συνεδρίου μας φέρει «Το Παρόν και το Μέλλον των Ρωμιών της Πόλης» και που έχει σαν στόχο να μελετηθεί η πραγματικότητα του ρωμείκου στοιχείου στην Πόλη και οι τρόποι που σχετίζονται άμεσα με την επιβίωση του, καθώς και όλα τα θέματα και προβλήματα που συνδέονται με την επιβίωση αυτή και να προταθούν λύσεις και τρόποι υλοποίησης αυτών. Για το σκοπό αυτό, εμείς, οι Πολίτες που έχουμε εγκαταλείψει τον τόπο αυτό, και το αναφέρω αυτό με το στοιχείο της αυτοκριτικής, -ανεξάρτητα των συνθηκών που επικρατούσαν- έχουμε υποχρέωση έναντι αυτών που απέμειναν, έναντι των προγόνων μας, έναντι της ιστορίας μας, να βοηθήσουμε και να συμπαρασταθούμε, ηθικά και υλικά την Ομογένεια που απέμεινε για να μπορέσει να φυλάξει όσα της κληροδότησαν οι πρόγονοι μας.

Ο εν Ελλάδι πρεσβυγενής Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών, με έδρα την Καλλιθέα Αττικής, του οποίου έχω την τιμή να εκπροσωπώ μετά των κ.κ. Γεωρ. Καμινάρη και Ευστρ. Ταρίνα, ιδρύθηκε το 1928 από τους Έλληνες της Κων/πολης που κατέφυγαν στην Ελλάδα μετά την Μικρασιατική Καταστροφή και την ανταλλαγή πληθυσμών που ακολούθησε. Στη μακρόχρονη ιστορία των 78 ετών έχει να παρουσιάσει πλούσιο κοινωνικό και πνευματικό έργο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε εποχής, όπως λειτουργία ιατρείων, συσσιτίου, Λαϊκού Πανεπιστημίου και νυχτερινού σχολείου, βιβλιοθήκης, όπου καταφεύγουν ενδιαφερόμενοι για τις μεταπτυχιακές τους σπουδές, καθώς και λειτουργία θεατρικού τμήματος και τμημάτων εκμάθησης βυζαντινής μουσικής, ζωγραφικής, αιογραφίας, κεντήματος καθώς και τμήματος εκμάθησης της τουρκικής γλώσσας, για τις οποίες όλες αυτές τις δραστηριότητες και το έργο του, ο Σύλλογος μας τιμήθηκε από τη Ακαδημία Αθηνών. Επίσης στην μακρόχρονη ιστορία του, ο σύλλογος μας δεν έπαυσε να ενδιαφέρεται για την Ομογένεια της γενέτειρας μας Πόλης και τις κατά καιρόν

συνθήκες διαβίωσης αυτής, προβαίνοντας κατά το παρελθόν σε διάφορες παραστάσεις τόσο σε ελλαδικό επίπεδο, όσο και σε διεθνές επίπεδο, ενδιαφέρον το οποίο θα συνεχίσει να επιδεικνύει και στο μέλλον, ευελπιστώντας κάτω από συνθήκες που δεν θα έχουν καμμία σχέση με το παρελθόν.

Αναφορικά με το παρόν συνέδριο μας, προκειμένου να υλοποιηθούν τα πορίσματα και να επιτευχθεί ο στόχος αυτού που είναι η επιβίωση της Ομογένειας της Πόλης θεωρούμε απαραίτητο, τη σύσταση ενός φορέα εδώ στην Πόλη ο οποίος μαζί με την υπό σύσταση Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙΟΜΚΩ) στην οποία συμμετέχουν 20 και πλέον σωματεία εντός και εκτός Ελλάδος, αλλά και με τα επί μέρους σωματεία θα αναλάβουν την υλοποίηση των συμπερασμάτων. Επίσης θεωρούμε ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε την συχνότερη παρουσία εδώ στην Κωνσταντινούπολη τόσο των κωνσταντινουπολιτών που γεννήθηκαν σ' αυτή την πόλη όσο και των νεοτέρων γενεών προκειμένου να γνωρίσουν τον τόπο των πατεράδων και των προγόνων των, αλλά και τον τόπο όπου βρίσκεται το Πνευματικό Κέντρο της Ορθοδοξίας, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να μελετηθεί η δυνατότητα της αξιοποίησης και παροχής καταλυμάτων φιλοξενίας για το σκοπό αυτό.

Τελειώνοντας ,θα θέλαμε να εκφράσουμε, και πάλι, τα σέβη μας, προς την Α.Θ. Παναγιότητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο με τις ευχές και ευλογίες του οποίου πραγματοποιούμε το παρόν Συνέδριο μας, τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια στον Σύλλογο Αποφοίτων του Ζωγραφείου Λυκείου για την πρωτοβουλία του αυτή, στα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Συνεδρίου που με επικεφαλής τον Πρόεδρο της, Δάσκαλο μας, τέως Λυκειάρχη του Ζωγραφείου Λυκείου κ. Δημ. Φραγκόπουλο, ο οποίος ως γνωστό έχει αποδοθεί σ' ένα αγώνα επιβίωσης της Ομογένειας, κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχή οργάνωση και πραγμάτωση του παρόντος συνεδρίου καθώς και σε αυτούς που συμμετέσχον με τις εισηγήσεις τους. Τέλος ευχαριστούμε τον κ. Δήμαρχο της Πόλεως κ. Kadir Torbas για την φιλοξενία που μας επιφύλαξε.

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου μας

Ευχαριστώ